

28. Mai 1867

Kjære Ludvigne

Dit Brev forleden til Gustavs Fødselsdag har jeg rigtignok ogsaa taget mig den Frihed at læse og tage Deel med Dig i Dine smaa Qualer at De ikke kan få Tilladelse af Din Mand en Gang at Nonny maa komme én Dag til Nidløse eller til Nogle Andre – Nu var det Du bad mig om at faa at høre Noget om Festen den 26.de, hvortil jeg kom med paa Grund af at Moder forærede mig en Kjole da hun fandt det var en Begivenhed, der ikke kommer saa let igen. Det var en hvid Silkekjole godt med tykt Tøi men skraaet meget, hvide romerske Perler paa Livet og høirøde Pelargonier paa Hovedet. - Om Formiddagen var jeg med Børnene inde på Gl. Torv for at de skulle see Springvandet der var pyntet med Blomster og Flag! - Fra Frue Kirke hørte vi en Choral blive blæst og derefter gik vi hjem da jeg skulde friseres Kl. 3. - Om aftenen Kl 7 $\frac{3}{4}$ kørte Gustav og jeg til Christiansborgslot som vi strasc naaede da vi undgik at holde i Række som ellers er sædvanligt. – Vi gik højtideligt igjennem de lange Gange og ad Trapper der vare smykkede med Blomster til Modtagelsessalene, hvor jeg stracs blev skilt fra Gustav men det maae nu være saaledes. – Det var dog heldigt at jeg traf en god gammel Ven af mig Admiral Suensen og han førte mig ind i Riddersalen saa at jeg var velbeholden under en saadan Mands Arm kan De vide. – I Riddersalen blev der af de Kongelige talt til Flere hvoriblandt jeg var saa heldig at tale med Dronningen og Storfyrstinde Dagmar.- Derefter blev der dandset en Francaise og derefter Vals.

I dette deeltog jeg ikke men havde truffet adskillige gode Bekjendtere saavel iblandt Damer som Herrer. Der spillede udmærked smukke Dandse og derefter blev der gaaet til Souperen hvorhen jeg blev ledsaget af en god Ven Captlieutnant Gjødesen i Söetaten. – Nu blev der spist og man forsynede sig med adskillige Drikkevarer og derefter blev der passiareet og man traf igjen mange nye Bekjendtere da Klokken var 2 droge vi hjem, det var begyndt at dages. – Vi havde begge moret os udmærket og jeg kan ikke på Papiret give dig nogen Beskrivelse der er tilstrækkelig for at gjøre Dig kun en lille Idee om de prægtige Dragter der vare. Blandt disse vil jeg især fremhæve Grevinde Friis Grevinde Moltke Bregentved og flere. Storfyrstinde Dagmar var jo prægtig saavel i Dragt som med hendes prægtige glansfulde Øjne. Dronningen saae meget anstrengt ud, hendes Øjne vare saa røde af den megen Sindsbevægelse hele dagen.- Kong Georg af Grækenland var bleven en smuk energisk ung Figur jeg havde ikke seet ham siden han var Dreng og nu var han jo en prøvet Mand.- Der var iblandt de mærkelige Personer en Græker, der ledsagede Kong Georg, han var 84 Aar og han saae saa rask og slet ikke gammel ud.- Storfyrsten har jeg endnu ikke omtalt det var første Gang jeg saae ham og det var en rask mandig Skikkelse, han saae saa forelsket paa Dagmar.- Han var i en apparte Uniform Støvlerne som vare lange store sade udenpaa Beenklæderne og de var bundne med røde smalle Bånd om.- Han dansede med Grevinde Friis Francaisen og det gik naturligvis stolt. Gustav er jo altid saa beskeden og holder sig forfærdelig tilbage, saa at han ikke faar talt med Nogen eller næsten heller ikke seet noget.- Nu er det da begyndt med lidt Sommervejr, jeg var igaar i Charlottenlund og glædede mig rigtig ved at det var overordentlig grønt. Der er da faldet en deilig Regn i i Nat, det grønnes Alt efter den.- Paa Fredag tager Moder på Landet og ønsker os snart efter vi komme derned tænker jeg paa Mandag dersom dette varme Veir vil vedblive.- Din Broder Georg var der til Festen men Din Fader ikke, hvor havde jeg dog ønsket at Du havde været der.

Det havde moret Dig ganske udmærket kan du troe.- Nu skal jeg gjemme én Side til Gustav som han har bedet om.- Derfor lev vel vi ses måske i de 8 dage paa Kjærup i Pintsen.- Lev vel og god Bedring med Humøren. Din Marie